

Punkeren

"Og sporten: FCK tabte 1 - 3 til Brøndby i det spændende opgør i Parken her til aften!"

8 FCK tilhængere gik fulde af øl og skuffelse til toget. I toget stod de på gangen og spurgte alle om, hvad de mente om kampen og resultatet.

Det kom der meget sjov og larm ud af, men på et tidspunkt kom en rejsende, der svarede:

"Jeg kender ikke resultatet, men jeg håber da, Brøndby vandt."

Der blev skuffelsen over nederlaget for stort for FCK tilhængerne; de overfaldt manden til han var slået bevidstløs, og de løb bange derfra, til den bagerste togvogn.

En fin ældre herre gik forbi den bevidstløse, skyndte sig ind på det lille toilet og bad en bøn: gud, lad ikke den slags ske! Hjælp dog den stakkels mand. Men bange for overfaldsmændene skulle komme tilbage, blev han på toilettet.

En kvinde skridtede forsigtigt hen over den bevidstløse mand med disse tanker: hvor skrækkeligt. Godt det ikke sker hvor jeg bor. Og hun forsvandt mod kaffevognen.

Føj... For en stank der pludselig spredte sig i togvognen, da en punker kom gående. En af den slags, der mener, at hår og tøj ikke er nok til eller protestere mod borgerskabet - der må skidt og lugt til. Da han gik ned ad gangen, begyndte hans rotte at pibe højt fra inderlommen, og nu så han det også selv. Der lå en mand og flød på gangen.

Eller trængte han til hjælp? Punkeren bøjede sig over den bevidstløse mand, men da han ikke kunne få liv i ham, sprang han op og trak i nødbremsen. Der blev skaffet en ambulance, der hentede den bevidstløse mand ved næste station. Punkeren blev hos ham i ambulancen og på hospitalet til manden kom til bevidsthed igen.

(Prøv også at læse Lucas evangeliet, kapitel 10, vers 25 - 37)